

Boktips för far och mor, syster bror, i sista minuten.

Blir läsplattan årets julklapp? Det kan hända den blir, läsandet och bokutgivningen ökar stadigt av både pappersböcker, ljudböcker och e-böcker. Tidningen Svensk Bokhandels katalog över vårens nya böcker kom nyligen till mitt bord. Över tusen nya titlar (förutom barn- och ungdomsböckerna)! Det kommer en lika tjock katalog till hösten också! Men här är några sista- minuten- tips inför julen. Man kan t ex rusa in i bokhandeln och frossa i pocket. Man får dessutom fyra för tre.

Årets tema på bok- och biblioteksmässan i Göteborg var afrikansk litteratur. Många har hittat en ingång till Botswana med de underbara böckerna om Mma Ramotswe i "Damernas detektivbyrå" av *Alexander McCall Smith*. Men det finns mycket mer. *Assia Djebars* "Ingenstans i min fars hus" utspelar sig i Algeriet och i Paris. Hon skriver sinnligt, lätt och vackert, sitter sedan länge i franska akademien.

"Yacoubians hus" av den egyptiske tandläkaren *Alaa al-Aswany* handlar om några människor från olika samhällsklasser som lever i samma hus i ett myllrande Kairo, några på taket, andra i paradgångarna nedanför. Man följer portvakterskans son som borde kommit in på polisskolan men hindras av sin bakgrund, en älskande kvinna som tvingas göra abort för mannen har redan en annan fru. Det är mustig och gripande berättelse som är svår att lägga från sig.

Dessa dagar efter självmordsattentatet i Stockholm kommer jag att tänka på *Hamid Moshins* bok "Den ovillige fundamentalisten". Den handlar om hur en begåvad pakistanier utbildar sig och får ett toppjobb i New York, men blir äcklad av den ytliga lyxmentaliteten. Så kommer 11 september och förändrar allt.

*Thomas Nydahl* har gett ut sin fyrtioandra bok "Långsamhetens nej". Envetet och sturigt, men med klokskap och inte utan humor, talar han om sin motvilja mot konsumismen, mot det ytliga livet. Han har skrivit om ensamheten, om tystnaden och nu långsamheten.

*Christer Hermanssons* nya bok heter "Kulturchefen", en störtrolig fortsättning av bibliotekarien Oliver C. Johanssons karriär, nu som kulturchef i Strängnäs, inte helt olikt Strängnäs. Ord som individuell kompetensutvecklingsplan eller kulturpolitisk strategivision tas fram i sin fulla absurditet.

*Sofi Oksanens* "Utrensning" gick som radioföljetong i höstas. Fruktansvärt svart, fruktansvärt stark och fruktansvärt bra. Två kvinnoöden vävs samman i östra Estland. Det handlar om övergrepp, om krig och förräderi. Det badas och kokas sylt, livet visas tydligt och enkelt mitt i all fasa. Det är en bok som inte lämnar en.

"Underbara dagar framför oss", *Henrik Berggrens* Palmebiografi blir också en resumé över folkhemsbyggandet i Sverige. Man får kanske inte veta så mycket om människan Olof Palme, men hela 1900-talet med Raketost och radiogrammofon, villa, Volvo, vovve spelas upp och ger igenkänning för den som är född på 50-talet.

*János Cató* är välkänd av TA:s läsare. Han böcker som till ytan blir mycket små paket blir bara bättre och bättre. Och sedan, i mellandagarna, gå till biblioteket och ta en dos av *Ola Hansson*, diktaren från Hönsinge som satt i Berlin på 1880-talet och skrev de underbaraste dikter, noveller och romaner om Söderslätt.

God läsjul önskar

MADELEINE BRANDIN